

## ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε στο πολιτιστικό πρόγραμμα του σχολείου μας, όλα έτοιμα....

Την Πέμπτη 6 Μαρτίου στις εφτά το πρωί συναντηθήκαμε στο σχολείο για να αρχίσει η Περιπλάνησή μας στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, όπως άλλωστε λέγεται και το πολιτιστικό πρόγραμμα. Γονείς, καθηγητές και μαθητές όλοι υπ'ατμόν...

Ξεκινήσαμε χαρούμενοι, αδημονώντας να προσγειωθούμε στην Πόλη των πόλεων, στη χιλιόχρονη πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας για την οποία όλη τη φεικτική χρονιά μιλάμε στο μάθημα της ιστορίας. Πράγματι, μετά από μία ώρα πτήση και αφού τελειώσαμε με τα διαδικαστικά στο αεροδρόμιο Κεμάλ Ατατούρκ, μπήκαμε στο πούλμαν που μας περίμενε και η περιπλάνησή μας άρχισε.....



Πρώτος μας σταθμός η Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι. Εκεί είχαμε την τύχη να συναντηθούμε με το μουσικό λύκειο Θεσσαλονίκης και να παρακολουθήσουμε μια ιδιαίτερη και ευχάριστη μουσική παράσταση. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο λιμάνι για τη Βοσποράδα, την κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Εκεί καταλάβαμε γιατί η Κωνσταντινούπολη κατέχει τόσο σπουδαία γεωγραφική θέση στον παγκόσμιο χάρτη, η Ανατολή συναντά τη Δύση σε απόσταση αναπνοής και τρεις θάλασσες φιλούν τις ακτές της. Στην επιστροφή περάσαμε από τη γνωστή Αιγυπτιακή αγορά όπου γευτήκαμε λουκούμια και ξηρούς καρπούς και γεμίσαμε τα ρουθούνια μας με τις μυρωδιές των κάθε λογής μπαχαρικών.



Γεμάτοι από όμορφες εικόνες και γεύσεις πήραμε το δρόμο για το ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.

Η δεύτερη μέρα μας περίμενε για να δούμε τα εντυπωσιακά μνημεία μιας ένδοξης εποχής που εξακολουθούν να αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου: Αγία του Θεού Σοφία (Αγία Σοφία), Ιππόδρομος, Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, Μονή της Χώρας.



Το απόγευμα της ίδιας μέρας παρακολουθήσαμε τους πρώτους χαιρετισμούς στον ιερό ναό των Ταξιαρχών στο Μεγάλο Ρέμα παρουσία δώδεκα Πατριάρχων ανάμεσα στους οποίους χοροστατούσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ Βαρθολομαίος.

.....Το Σάββατο πήραμε το караβάκι για τη Χάλκη όπου όταν φτάσαμε εκεί πήραμε τις άμαξες και ανεβήκαμε στο λόφο της Ελπίδας στον οποίο βρίσκεται η γνωστή θεολογική Σχολή της Χάλκης και ο ναός της Αγίας Τριάδας. Η θέα από εκεί πάνω μοναδική!

Μετά τη Χάλκη βρεθήκαμε στην Πρίγκηπο για ένα παγωτάκι ή για κάποιους άλλους ένα ζεστό τσάι.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας αποφασίσαμε να πάμε στο Πέρα και στην πλατεία Ταξίμ για να βγάλουμε φωτογραφίες μπροστά στο Ζωγράφειο Λύκειο και στην Αγία Τριάδα.

Φυσικά γευτήκαμε και τους μοναδικούς μπακλαβάδες και τα λουκούμια που κοσμούσαν τις βιτρίνες πολλών μαγαζιών.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας είχαμε τη μοναδική εμπειρία να βρεθούμε στο Πατριαρχείο, να ακούσουμε τη λειτουργία και να κοινωνήσουμε μαζί με πολλούς άλλους πιστούς που είχαν έρθει όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου. Συνεχίσαμε την περιπλάνησή μας στην Παναγία των Βλαχερνών όπου όλοι μαζί ψάλλαμε το «Τη Υπερμάχω» μέσα σε ένα κλίμα απέραντης συγκίνησης και συνεχίσαμε για την Παναγία του Μπαλουκλί όπου πήραμε αγίασμα και είδαμε τους τάφους των Πατριαρχών.





Από κει πήραμε το δρόμο της επιστροφής γεμάτοι από χρώματα, αρώματα και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη και στην καρδιά όλων μας!

Γκαδρή Μαρίζα Β1

---\*\*\*---

Το ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη ήταν η πιο δυνατή εμπειρία που είχαμε μέχρι σήμερα!

Επισκεφτήκαμε χώρους με μεγάλη ιστορική σημασία και συναισθηματικά φορτισμένους.

Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε για αιώνες το κέντρο του Ελληνισμού και ακόμα και σήμερα υπάρχει παντού η αίσθηση ότι ο τόπος θυμίζει Ελλάδα. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα συναισθήματα στην Αγία Σοφία αλλά και στους άλλους βυζαντινούς ναούς που επισκεφτήκαμε. Η συνάντησή μας επίσης με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ήταν μοναδική!



Η κρουαζιέρα στον Βόσπορο και η επίσκεψή μας στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης μας ενθουσίασε προσφέροντάς μας υπέροχες αναμνήσεις από τα ειδυλλιακά τοπία που σε μετέφεραν σε μια άλλη εποχή. Η ανάβασή μας στο λόφο της ελπίδας με τις άμαξες θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.



Γενικά, στην Κωνσταντινούπολη είχαμε την αίσθηση ότι βρισκόμασταν στην Ελλάδα, παρά τις τουρκικές σημαίες που ανέμιζαν παντού.

Νιώθουμε πολύ τυχεροί που πραγματοποιήσαμε αυτό το ταξίδι που για πολλούς απο εμας ήταν όνειρο ζωής!

Γαλάνη Ιωάννα Β1